

# Medlemsblad för Svensk-Lettiska Föreningen

Nr 4 (21) 2000, november

Ordförande: John Crafoord, tel 08/759 08 19, e-post: [crafoordjohnp@telia.com](mailto:crafoordjohnp@telia.com)

Redaktion: Rune Bengtsson, Bäckgårdsvägen 39 I, 143 41 VÅRBY

tel 08/740 42 53, 782 26 37, e-post: [rune.bengtsson@prv.se](mailto:rune.bengtsson@prv.se)

Postgiro: 94 86 93-7

---

## Medlemsmöte

**Onsdagen den 22 november** gästas föreningen av **Maj-Lis Lööw**, ordförande i den utredning som tittar på det svenska biståndets framtida utformning.

Mötet hålles på **Polska institutet, Villagatan 2**, Stockholm (T-bana Stadion) och tiden är **18.30**.

Sedvanlig servering till självkostnadspris.

Välkomna!

Styrelsen

PS. Tag gärna med en intresserad vän (eller flera)!

## **Kort rapport om svensk-lettiska aktiviteter under oktober**

Oktober månad har varit intensiv vad gäller svensk-lettiskt samarbete på olika plan.

De aktiviteter som ingår i det av svenska regeringen utropade ”De baltiska ländernas år” och som avser vänortssamarbeten, spridande av information om EU i Lettland mm har genomförts under en intensiv oktobervecka. Jelgava, Cesis och Daugavpils var de orter där majoriteten av aktiviteterna hölls. Svenska organisatörer var respektive Sörmlands län, Östergötlands län och Motala kommun. Riga och Talsi hade också enstaka programpunkter. Undertecknad gjorde för föreningens räkning ett kortare besök vid aktiviteterna i Jelgava (invigning i Jelgava slott/Lantbruksakademin med efterföljande buffetlunch). Desto mer krut lade jag ner på dagarna i Daugavpils. Jag började med att besöka Andrupene kommun, där mitt egentliga ärende var att förbereda kommunledningens besök vid Nätverk 2000, se nedan. Jag passade då på att göra reklam för svenskdagarna i Daugavpils. I efterhand fick jag ett tack från Motalas representanter för detta initiativ – de hade själva haft svårigheter med att nå ut med information utanför Daugavpils stad.

Väl på plats i Daugavpils installerade jag mig hos svensklektorn i staden, Kjell Rindar, och vi skulle komma att under svenskdagarna tillsammans driva vissa frågor, t ex att göra det känt i staden, inklusive dess borgmästare, att det bedrivs undervisning i svenska språket vid den i staden befintliga lärarhögskolan.

Den buffet som i Daugavpils anordnades på kvällen den andra dagen (en bättre lösning än den i Jelgava, där buffeten följde direkt på invigningen) var välbesökt och många kontakter av skilda slag knöts. Själv kom jag t ex i samspråk med svensklektorn vid Lettlands kulturakademi i Riga, Martin Ringmar, vilket ledde till att jag bjöds in att hålla lektion om svenska och lettiska dialekter vid återkomsten till Riga. Liknande lektioner fick jag tillfälle att hålla även i Daugavpils.

Svenskdagarna i Daugavpils var upplagda så, att första dagen, som var en söndag, ägnades kulturen. Två utställningar invigdes, en med textilkonst av en Motala-konstnärinna, Inger Hasselgren-Säflund, och en med svenska barnboksillustrationer. Britta Holm höll en föreläsning om svenska barnvisor, ackompanjerad av ovannämnde Martin Ringmar. Kvällen ägnades åt jazzmusik. Svenska och lettiska jazzgrupper avlöste varandra under kvällen. Måndagen handlade om EU, förmiddagen "EU och det offentliga", eftermiddagen "EU och näringslivet". Tisdagen var vikt åt konkreta samarbetsprojekt mellan vänorterna Daugavpils och Motala.

Aktiviteterna i Cesis bevakades för Svensk-lettiska föreningen räkning av Atis Lukins.

De svenskar som hade bevistat samtliga arrangemang, i Jelgava, Cesis och Daugavpils, hävdade att aktiviteterna i Daugavpils var de bäst planerade och också mest välbesökta.

Bara några få dagar efter Daugavpilsaktiviteterna var det dags för Nätverk 2000 Sverige-Lettland på Bergendals konferensgård i Sollentuna. Här var Svensk-lettiska föreningen representerad av stora delar av styrelsen samt flera ytterligare medlemmar. Tillsammans med Rinkebyskolan hade vi bjudit in två representanter för Andrupene kommun, kommunordföranden (sockenäldesten) Janis Brils och planeringssekreterare Melanija Rudavina. Dessa båda fick drygt fyra intensiva dygn i Sverige. De anlände på onsdagseftermiddagen den 18 oktober till Arlanda, där de möttes av Kerstin Aronsson. Hemma hos Kerstin lades planerna upp. Torsdagen och fredagen ägnades åt studiebesök på Rinkebyskolan och turistning i Stockholm. Lördagen och söndagen var vikta för Nätverk 2000. En seminariepunkt under dagarna handlade om skolsamarbetet Rinkeby-Andrupene. I övrigt gavs rika tillfällen för delegationen från Andrupene att knyta kontakter av skilda slag.

En ytterligare programpunkt under Nätverksdagarna var frågan om en övergripande riksorganisation för föreningar med intresse för Lettland. Många synpunkter på detta framkom och det beslutades att en arbetsgrupp skall bereda frågan ytterligare och lägga fram ett förslag vid lämpligt tillfälle. Sammanställande i denna arbetsgrupp är undertecknad (Rune Bengtsson). Övriga i gruppen är Lars Vesterlund, Torgny Wiktorsson och Roland Krathmann. Synpunkter på denna fråga är välkomna och kan lämpligen lämnas till undertecknad, adress, e-postadress mm i detta blads huvud.

*Rune Bengtsson*

### **Tips om Lettlandsinformation på nätet**

I Australien ställs samman en mycket innehållsrik och mångsidig information om lettiska hemsidor och hemsidor med intresse för Lettlandsvänner. Instruktionen om hur man blir prenumerant på nyhetsbladet samt adressen till hemsidan anges nedan.

To subscribe to LatBits email to: <latbits@latbits.com> with  
Subject: SUBSCRIBE. Subscription to LatBits is free.  
Back issues are available at  
<<http://www.latbits.com/>>